

# Be • ge • gå

- ▶ Jesu sista ord i Matteus evangelium innehåller det vi ofta refererar till som missionsbefallningen. Kanske de sista orden som Jesus förmedlade till sina lärjungar också var de viktigaste. Att lära alla folk den undervisning som Jesus gav under sin drygt 3 år aktiva tjänst på jorden är central för oss kristna. Till detta har vi en studiebok, Bibeln, bestående av 66 olika skrifter som lär oss om Gud och livet här på jorden. En andlig livets skola som har många namn brukar vi säga.
- ▶ Förkunnelsen av detta budskap är det som Jesus kallade oss till. För tron kommer av predikan och predikan av Kristi ord (Rom 10:17). Där frågar också Paulus: hur kan de tro om de inte hört? Hur kan de höra om ingen blir sänd? Jag skulle vilja lägga till: hur ska de kunna förkunna om de inte har tillgång till informationskällan - Bibeln - på sitt eget språk?
- ▶ Vi drömmer om att ge alla världens folk och språk tillgång till Bibeln på sitt modersmål. Idag pågår översättningsarbete i över 2400 språk och det tackar vi Gud för. Men ytterligare 1636 språk väntar på att få ett översättningsarbete påbörjat.
- ▶ Vi måste fortsätta arbetet dag för dag, vecka efter vecka till dess vi når målet:

Bibeln till alla folk och språk

Hjälp oss nå fram till den dagen!



Tack för allting du gör! Men vi behöver mer av din hjälp. Jag längtar till den dagen då jag kan skicka ut ett brev där vi tackar för dina böner, ditt ekonomiska bidrag och konstaterar att nu är uppdraget slutfört; nu har alla språk fått Bibeln på det språk de förstår, men - så är inte fallet idag.



**Mats-Jan Söderberg**  
Missionsföreståndare

Stöd arbetet via

Swish: 123 900 7287



Sorterargatan 11, 162 50 Vällingby • Tel 08-38 55 30  
Bankgiro 900-7287 • [www.folk.se](http://www.folk.se) • [info@folk.se](mailto:info@folk.se)

Talongen:

**Juni-gåvan**

Min gåva till Folk & Språks bibel- och språkarbete

Jag vill ge till

Jag vill bli månadsgivare