

Ett Gott Nytt År!

Så här i början på det nya året vill vi i Folk&Språk lyfta de saker som vi är särskilt tacksamma för – saker som Gud har gjort sedan förra året.

Vi firar att Mikael och Jeni Bister äntligen är på plats i Södra Afrika. De som behöver hjälp med bibelgranskning och utveckling av läsmaterial kommer nu få rätt stöd i sitt arbete. Det var en stor glädje för mig och min man Hamish att vara med på utsändningsgudstjänsten i Skövde Pingstkyrka i november.

Vi tackar Gud för att Maria Gustafsson fullbordat sitt första år i Tchad och nu är redo att påbörja sitt arbete bland mulgi-folket. Maria ska tillsammans med representanter för språkgruppen arbeta med språkanalys och annan språkutveckling, vilket i sin tur lägger grunden för framtida bibelöversättningsarbete.

Vi gläds över hur översättningen till magend-språket går framåt med stormsteg, trots att vi av säkerhetsskäl inte kan arbeta i själva språkområdet, utan måste vara i Sverige. Efter en blygsam början, med en översättare och en projektledare, är vi nu ett mångsidigt team. Det är häpnadsväckande att se hur Gud har sänt människor till oss; kompetenta, motiverade och villiga att arbeta tillsammans för att nå sitt folk. Året som ligger framför kommer flera böcker i Gamla testamentet att översättas. Personer som Moses, Abraham och Josef är redan kända i magend-folkets religion och väcker därför intresse.

Vi har under det gångna året sett mirakler vad det gäller uppehållstillstånd för våra medarbetare. Som en del av er vet är reglerna för asyl och familjeåterförening extremt tuffa nuförtiden, och de som har flera barn kan nästan inte få hit sin familj. Men i år har en familjeåterförening och två andra asylansökningar beviljats efter mycket bön och vända.

Till sist vill vi tacka Gud för alla er som gör det här viktiga arbetet möjligt genom er trofasta förbön och ert generösa givande. Ni är också våra medarbetare, för utan er skulle vi inte kunna fortsätta. Vi hoppas att vårt samarbete med er ska utvecklas under året och växa sig starkare. Ta kontakt med oss om det är något vi kan göra för att hjälpa er eller er församling i ert engagemang för mission! Uppmuntra era missionsintresserade ungdomar att höra av sig till oss! Fortsätt att stå sida vid sida med oss i detta viktiga arbete så att var och en får höra Gud tala på det språk de förstår bäst!

Vi som arbetar på Folk&Språk vill önska er alla ett fortsatt gott nytt år!

Bästa hälsningar

Annika Ralston



Stöd arbetet via
Swish: 123 900 7287



Salabacksgatan 58 754 32 Uppsala • Tel 08-38 55 30
Bankgiro 900-7287 • www.folk.se • info@folk.se