



Videobibel till de döva i Azerbajdzjan

Behovet av en videobibel till de döva i Azerbajdzjan har ofta uttryckts av en pastor som betjänar de döva i landet.

Detta behov blev särskilt tydligt under pandemitiden då församlingen inte kunde samlas till gudstjänster och se sin pastor predika. I Azerbajdzjan finns över 30 000 döva. De flesta av dem kan inte läsa eller skriva på grund av bristen på dövskolor i landet. Utbildningsnivån är därför väldigt låg bland dem och de tvingas därför att leva på en minimal ersättning från staten.

Behovet av en videobibel på deras teckenspråk är därför en nödvändighet. Detta behov har ofta uttryckts av en pastor (som själv tidigare varit döv men som blivit helad) som betjänar en församling i Baku. Denna pastor är välkänd bland de döva över hela Azerbajdzjan och även i omkringliggande länder där han är en väl anlitad talare när det gäller de dövas angelägenheter.

Under senare år har flera döva i Azerbajdzjan kommit till tro på Jesus vilket gjort att den kristna skaran av döva har vuxit. Den förväntade effekten av detta projekt är att Guds Ord kommer att nå över 6 000 döva i Azerbajdzjan under de kommande åren och på så sätt ge dem möjligheten att lära känna Jesus. Projektet startade i april 2022 och det lokala teamet översatte då de fyra evangelierna. Under kommande 3 år är planen att översätta 20 böcker till av Nya Testamentet. Detta projekt gör Folk&Språk i samarbete med det internationella bibelöversättningsnätverket Global Partnerships.



Fakta



Område: Land:
Azerbajdzjan

Användare: 30 000
Största religion: Islam

Projektets mål:
Nya Testamentet
och Ordspråksboken



Salabacksgatan 58

754 32 Uppsala

Tel: 08-38 55 30

Hemsida: folk.se

E-post: info@folk.se

Bankgiro: 900-7287

Swish: 123 900 7287

Märk din gåva "Azeriska teckenspråket"

Behov

Behov för 2024: **725 000 kr**